

Laska van de IJsee  
25 september 1998 - 2 september 2009

Helaas hebben wij vandaag het besluit moeten nemen onze Laska in te laten slapen. Vorig jaar zomer was er een botwoekering vastgesteld in haar rechter voorpoot. Het is toen gelukt de woekering tot staan te brengen door middel van injecties.

Een paar maanden geleden begon het echter weer op te spelen, de injecties hadden helaas geen effect meer waardoor ze veel pijn had en amper kon lopen. En dat is een ramp voor een hond die gewend is dagelijks naar het bos te gaan om te rennen en te dollen.

Ons gezin vangt al jaren kittens en pups op van het asiel. Laska heeft haar hele leven lang geholpen met het opvoeden van deze jonge dieren.

Zoals op de foto's is te zien, mochten ze bij haar in de mand of zelfs bovenop haar slapen.

Laska was een bijzonder lieve en gehoorzame hond en zij hield ervan om samen met mij, Ella, allerlei leuke dingen te doen. Zij behaalde onder andere het diploma Gedrag en Gehoorzaamheid 1 van Cynophilia, Verkeerszekere hond (VZH), Uithoudingsvermogen (UV) en het Agilitydiploma.

Zij was ook een erg zorgzame moeder voor haar 14 nakomelingen.

Ook al hebben wij nog 2 honden en 2 katten, zonder haar is het erg leeg in huis. We missen haar.

Ella en Kees Veerman





